

dagboek van **COMMERIVS** uw schootkater



Dinsdag, . . . maart 1962.

Heden voor het eerst weer schoolwaarts gedribbeld, na lange afwezigheid. Op aanraden van mijn arts namelijk enige tijd in Parijs getoefd, daar overspannen. Ook nu nog pilltjes, dieët, etc. De oorzaak van dit alles: het tussenrapport. Kwam destijds nietsvermoedend op school, deed mijn ronde, nuttigde mijn koffie, en woonde de lessen bij, tot ik plots hevig verschrikte: scharen rouwende leerlingen schreden stom en ver dwaasd door het gebouw; leraren werden door de GGD uitgedragen, om hun moeder schreiend; andere leraren zaten echter vergenoegd op hun pijp te kluiven, de aterlingen! Hevig verschrikt geïnformeerd naar de oorzaak van dit alles, en toen vernomen, dat deze ellende een voortdurend terugkerend euvel is. Telkenmale betreedt de afdelingsleider dan de klasse, en deelt wenend de tussenrapporten uit. Sommigen zijn gelukkig; zij hebben niets. Anderen zijn eveneens te benijden: zij hebben slechts een enkele o of t. Doch, eilacie! Wat jammer en kruis volgt dan! De TOOTO's, de OOOOTOTOTOO's,

de TTTTTT's en de OTOTOTTO's, om van de OOOOOOOO's nog maar te zwijgen. Een ieder wordt streng vermaand, en met het bewijs zijner schande heengezonden. Was er in elk geval erg onthutst over, en zal dit afgrijpselijke systeem ter opjutting van oudelui dan ook direct aan de Commissie voorleggen!

Tijdens mijn verblijf in Parijs schokkende dingen vernomen: één onzer congierges schijnt de Heer van der Ree te hebben toegevoegd dat hij om zijn lijn moest denken; de schoolleiding heeft aangevangen alle banken te lakken, zodat talrijke literaire uitingen van leerlingen verloren zijn gegaan; het bestuur heeft een onguur kroegje geopend, nota bene vlak naast lokaal 17, zodat de Heer van der Ree reeds geklaagd heeft over dronkemansgelal voor zijn deur; een individu heeft een inbraak gepleegd in de school op 15 januari, en nog andere schokkende onthullingen. Benieuwd wat hier precies van waar is en wat niet, doch zeer getroffen door het bericht over de inbraak. Zag reeds in gedachten in 't holst van de nacht een op wraak beluste leerling(e) zich tandenknersend door het toiletraampje wringen, teneinde zich geldelijke vergoeding te verschaffen voor het hem (haar) aangedane leed. Of een leraar, met louche blik door het keldergat sluipend, teneinde zich salarisverhoging te verschaffen. Zeer terecht noemde de rector dit in het Mededelingenblad 'Ongewenst Bezoek'. Of de dienaren van 't gerecht de snoodaard reeds gevat hebben, vernam ik tot op heden nog niet. Hoop nu maar dat het rustig zal blijven, en prepareer ijverig mijn lezing 'De Leraar in de hedendaagse Wereld', geïllustreerd met lichtbeelden (welwillend in bruikleen afgestaan door de Heer Minderhoud), die ik

volgende week voor het Letterkundig Genootschap 'Ex Septentrione Lux' te Amsterdam hoop te houden. Allen een prettig Pasen wensend, verblijf ik, met het te nuttigen avond-sigaartje in de knuistjes.

Commerius, gedipl. Schoolkater.