



dagboek van

COMMERIVS

uw schoolkater

want de DC-8 op Rome vertrekt om tien uur. Op medisch advies zal ik namelijk ruim twee maanden rust moeten houden. Ben verder van voornemens lid te worden van de A.A. Met een klef handje wuivend, de avondpeuk in de mondhoek, de buik vol aspirine en het hoofd vol Dami-aatjes wens ik ieder een prettige vakantie toe, en tot weerziens in september.

Commerius, gedipl. Schoolkater.

Zondag, . . . juni 1963 Met zware hoofdpijn en het ochtend-sigaartje bekommerd in 't smoeltje tot mijn positieven gekomen. Een smaak in mijn mond als van dode vogeltjes en een tong als leder. Reden van dit alles: de eindexamenuitslagen.

Zoals gewoonlijk werd er ten huize van de geslaagden gefeest, bij de gezakten was geweest en tandengeknars. Welnu, gelijk het betaamt er op uit getogen teneinde mijn geslaagde vrienden en vriendinnen te feliciteren, doch eilasiën! Blijven steken op een feest dat tot half zeven duurde. Alsdan verlieten de overlevenden op handen en voeten het huis, de gesneuvelden bleven liggen waar zij gevallen waren. Behoorde helaas tot de laatste groep, ondanks ernstig vermaan van de medicus, mij van drank te onthouden. Pas tegen half elf des morgens naar huis geschaatst en momenteel zwaar in de lorum. Eén kleine troost: ben niet de enige. Met droefheid gedacht aan de vele nare dingen van de laatste tijd. Hoorde in de leraarskamer het volgende gesprek:

De Heer Molenaar: 'Wat mij betreft kan de grote vakantie al met Pinksteren beginnen'. Waarop de Heer Dierckens antwoordde: 'O, ja? Ik ben anders in september al aan vakantie toe'. Bedenklijk, vind ik. Militairen en scholieren hebben van ouds het recht om te kanker, maar als de leraren beginnen is er iets mis. Dan is of hun salaris te laag, of hun bloeddruk te hoog.

Bij de uitslag van de MMS-examens kwamen vele moeders en oudere zusters op hun paasbest uitgedost. Vooral getroffen door de fraaie creatie 's die de dames op het hoofd hadden. Commentaar van de Heer Hesmerg: 'Grote genade, wat een feestpetten!' De distributie van de chocolademelk is wegens de sterk gedaalde verkoopcijfers gestaakt. De Heer Zeldenrust

heeft zich wegens het inademen van schadelijke dampen onder medische behandeling moeten stellen. Zijn naamgenoot heeft inmiddels sectie verricht op enige leerlingen, die tot de vaste chocolademelk-drinkers hadden behoord. Tegen de N.V. De Sierkan is proces-verbaal opgemaakt door de Warenkeuring. Daarentegen overweegt de Sierkan juridische stappen te ondernemen tegen Nijgh en De Groot, wegens laster. De Voedingsraad heeft een Commissie benoemd, aan welke deze toestanden zijn voorgelegd. Deze Commissie heeft een sub-commissie gebaard, dewelke op staatskosten naar Amerika gereisd is, teneinde aldaar stof op te doen voor een gefundeerd oordeel. Toen deze sub-commissie na drie weken nog niet terug was, deed men navraag bij de ambassade. Deze ontving na enige tijd een telegram met als tekst: 'We like to be in America'.

Men ziet, het muisje heeft een staartje. Trouwens iedereen schijnt een afwijking gekregen te hebben door de chocolademelk. Zelfs de goede Heer Walgien klaagde over een lichamelijke ongerief: hij had er een punt hoofd van, zo zei hij. De Heer Hartman is van de trap bij lok 17 gevallen. De trap is niet beschadigd. De Heer van Assum heeft een jongmens dat op het schoolplein fietste aangehouden met de vraag: 'Wil jij die fiets kwijt jongen?', doch tot zijn teleurstelling antwoordde de knaap ontkennend. Heeft iemand anders soms nog een herenrijwiel in goede staat? Brieven onder nr. G-3645 van dit blad. s.v.p. De Heer Römelingh Jr. is wegens wangedrag uit de docentenkamer gezet. Hij blijft tegenwoordig in de feestzaal over. Het is ook wat om met je vader op school te zitten; je wordt de hele dag op je vingers gekeken.

Na deze overpeinzingen ingedommeld; moet morgen vroeg opstaan,