

de adjunct-secretaris, de Heer Molhuysen, werd dan ook als chef d'équipe in een grote Air Force-slee van het ene punt van de basis naar het andere gereden, bijgestaan door een aantal Air Force officieren (meestal met de nodige sigaren!) om het geheel goed te laten verlopen.

Toen we uit de Friendship stapten, stond er een batterij fotografen met vertegenwoordigers van radio en televisie te wachten en prompt werden we dan ook geïnterviewed onder het snorren en flitsen der camera's. We waren namelijk de eersten, die op Rhein-Main arriveerden. Vervolgens gingen we langs de 'processing-line', waar alle administratieve aangelegenheden werden afgedaan. Alles werd bestempeld en beplakt en we kregen een 'time-schedule', waarin alles tot op de minuut was getimed en waar we ons stipt aan moesten houden. Op de basis mochten we staan en gaan waar we wilden en we profiteerden hiervan door de kolossale transportmachines van de U.S.A.F. van binnen te bekijken. Verder togen we naar de base Exchange (Tax-free-shop), die — zoals te verwachten viel — door de 380 cadetten werd 'geplunderd'. M. Kasteleijn.  
(wordt vervolgd).

#### *Het Nederlandse team*



#### *In de cockpit*

