

Dr. G.P.G.M. van Rijn
Archivaris van het Kennemer Lyceum

HET 100-JARIG BESTAAN VAN DE MMS 'T KOPJE

Het huidige Kennemer Lyceum komt voort uit een fusie met twee andere scholen: het Jac. P. Thijssen Lyceum en de MMS 't Kopje. Op zaterdag 2 september 2006 zal er een grote reünie worden gehouden voor de oudleerlingen van 't Kopje. Het is dan namelijk maar liefst 100 jaar geleden dat de MMS werd gesticht. Ik heb de geschiedenis van de school samengevat in de navolgende kroniek.

1906: Oprichting internaat met school aan de Hoge Duin en Daalseweg 9 te Bloemendaal door de dames Mej. A. Gratama en Mej. F.M. Kunst. Tijdens het eerste jaar zijn er elf interne en vijf externe leerlingen. Mej. F.M. Kunst overlijdt binnen enkele weken. In haar plaats komt Mej. H.J.M.A. Barger (de grote Barger). Vanaf het eerste begin tot 1938 was "Miss Ten" (Mej. C.D. ten Bruggencate) aan de school verbonden als lerares Engels. Bovendien verzorgde zij vele jaren de Kopjesbanden, het krantje waarmee de oudleerlingen op de hoogte werden gehouden van het wel en wee van de school en de oudleerlingen.

1907: De school verhuist van het internaat naar een nieuw schoolhuis, Villa "Overbosch", aan de Zomerzorgelaan te Bloemendaal. Deze villa, later het woonhuis van het echtpaar Roland Holst-Van der Schalk, werd in de jaren zeventig afgebroken om plaats te maken voor vier woningen.

1910: Overbosch wordt ook te klein. De nieuwe school komt op de Koepellaan 8 te Bloemendaal, tegenwoordig de Academie voor Natuurgeneeswijze. Hier blijft de school tot 1953.

1911: Eerste reünie. "Het Kopjeslied" wordt geschreven door Jacqueline van der Waals, lerares geschiedenis aan het Kopje.

1916: Tweede reünie. Eerste uitreiking van de Kopjesband. Er volgen tot 1950 nog 27 Kopjesbanden.

1917: Het tweede internaat, Het Witte Huis, later Goffontaine geheten, wordt geopend aan de Koepellaan. Er kunnen achttien meisjes wonen. Het wordt in 1927 opgeheven.

1917: De 5e klas gaat altijd op schoolreis naar Texel en de 4de klas naar het Naardermeer. Steeds onder leiding van de heer Jac. P. Thijssen.

1920: Vanaf 1920 wordt het schoolexamen afgenomen met en zonder wiskunde. Er zijn reeds besprekingen gaande over een erkend MMS-diploma, maar dat wordt pas in 1935 werkelijkheid. In de Kopjesband staat het volgende stukje: "Weten jullie dat er in Bloemendaal een lyceum komt onder leiding van Dr. A. de Vletter? Het gebouw zal komen aan den Julianaweg, naast Stoops bad. Wij zullen zeker tot deze school in een zeer vriendschappelijke verhouding staan en er bestaat kans op een nauwere samenwerking."

1924: De letterkundeboeken van Mej. Gratama worden herzien en uitgegeven bij Wolters.

1925: Prinses Juliana bezoekt het internaat en drinkt een kopje thee met de meisjes.

1925: Er wordt een litterair economische afdeling geopend, waarvoor de laatste examens werden afgenomen in **1934**. Mej. A. Gratama (Graatje) trouwt met Ds. de Haan. Zij gaat de school verlaten. In haar plaats komt Mej. H. Barger (de kleine Barger). Samen met haar zuster Mej. H.J.M. Barger zal zij de school leiden. Mevrouw A. de Haan Gratama overlijdt in 1941.

1927: Goffontaine sluit. Er komt een nieuw internaat voor acht meisjes op de Arnoldlaan 1, 't Lage Kopje genaamd. Dit internaat werd opgeheven in 1931.

1929: Mej. Y.J.M. Steijns komt op school als lerares Frans. Stichting van 't Kleine Kopje, een kleuterschool voor arme Drentse kleutertjes. Dit is de allereerste officiële kleuterschool buiten de grote steden.

1930: Opening kleuterschool 't Kleine Kopje in Barger Efscheideveen te Drente. Vele malen is het grote Kopje er op bezoek geweest en vele goede gave vonden hun weg erheen, vooral met de feestdagen. Inmiddels bestaat deze school niet meer.

1931: Oprichting van de Kopjesclub. Reünie bij het 25 jarig bestaan van 't Kopje.

1932: Mej. H. Barger trouwt met de Heer J.J. Baale en verlaat de school.

1933: Mej. H.J.M.A. Barger verlaat de school na 27 jaar directrice te zijn geweest. Zij overlijdt in 1944. De dames Barger en Gratama zijn een begrip voor de Kopjeskinderen. Zij zijn de Kopjesmoeders. Het internaat wordt opgeheven.

1933: Mej. Y.J.M. Steijns volgt deze dames op als directrice. Tot haar overlijden in 1950 heeft ook zij 't Kopje met vaste maar liefdevolle hand geleid.

1935: Eindelijk een echt erkend MMS-diploma.

1936: Verbouwing van de school. Nieuwe klaslokalen, een aula en een fietsenkelder. Weer een jubileum en tevens een feestelijke inwijding van de nieuwe aula.

1940: Voor het eerst komt er een schoolkrant uit, De Hutspot. Door papiergebrek in de oorlog is het helaas bij twee jaargangen gebleven. Pas in 1947 komt er opnieuw een Hutspot uit, waarna er in 1951 nog een Kopjesspiegel volgt.

1940-1945: Tijdens de eerste oorlogsjaren wordt er nog normaal lesgegeven. In 1944, na de evacuatie van Bloemendaal, worden er lessen bij de ouders in Overveen en Haarlem thuis gegeven. Het eindexamen in 1945 krijgt men cadeau.

1946: Er is inmiddels ook een afdeling HBS-B aan de school verbonden. Een zesjarige cursus, de eerste eindexamens worden in 1949 afgenomen, de laatste in 1952. Veertig jarig bestaan. Een reünie met een opvoering van "Een zomerztheid" in de Stadsschouwburg. Voor het eerst met medewerking van jongens van het Kennemer voor de mannenrollen.

1950: Mej. Steijns komt te overlijden, de laatste Kopjesmoeder. De heer J.B. Möllenkamp wordt tot directeur benoemd.

1952: Uitgestelde reünie bij het 45 jarig bestaan, voor het laatst op de Koepellaan.

1953: De laatste eindexamens worden op de Koepellaan afgenomen. 't Kopje fuseert met het Kennemer Lyceum te Overveen, maar blijft als zelfstandige MMS voortbestaan. De MMS krijgt onderdak in het door de afdelingen AVIO en Montessori ontruimde bijgebouw uit 1935. De eerste jaren blijft de school nog erg op zichzelf, met eigen docenten. Pas in de jaren zestig vindt een grotere integratie met het Kennemer Lyceum plaats. Er zijn feestavonden en

sportdagen. De school komt weer tot grotere bloei.

1963: De heer Möllenkamp verlaat de school en de heer H. Vogelesang volgt hem op tot 1968.

1966: Reünie bij het zestigjarig bestaan van 't Kopje.

1969: De heer drs. G.K. Lub wordt rector van de gehele Kennemer Scholengemeenschap.

1970: Drs. I.F. Mabelis volgt drs. G.K. Lub op als rector.

1973: De laatste drie meisjes doen eindexamen MMS. De invoering van de Mammoetwet betekent het einde van de school voor jonge meisjes 't Kopje.