

Middelbare Meisjes School 't Kopje

De MMS was op de Koepellaan en in 1943 ging Dita van de BSV naar de 1e klas van 't Kopje. In de hongerwinter heeft Dita minimaal les gehad, onder andere omdat de schoolgebouwen door de Duitsers ingepikt werden en de bewoners van Bloemendaal waren geëvacueerd. Aan ouders die een groot huis hadden werd gevraagd of daar les gegeven kon worden. Als leerling kreeg je een briefkaartje in de bus waarop aangegeven werd waar de les was (vaak in huizen in Overveen en Aerdenhout). Soms was dat maar vier uur les per week.

Gordijnen open en dicht

Ze hadden les in Aerdenhout in een particulier huis met een oprit waar je er in en er uit kon rijden. Dita had een jonge geschiedenisleraar die geen orde kon houden. Dan zaten de meisjes wel eens te donderjagen. Ze maakten grapjes over die man. Als hij een ring aan had zou zijn verhouding aan zijn en als hij z'n ring af had zou zijn verhouding uit zijn. Tijdens de geschiedenisles hadden de kinderen bedacht om de vitrage om beurten open en dicht te doen. Op een gegeven ogenblik was de leraar het zo beu dat hij opdracht gaf om de gordijnen te sluiten. Precies op het moment dat de gordijnen dicht gingen passeerde een colonne marcherende Duitse soldaten. Ze kregen het commando om om te keren en naar het huis te lopen en belde aan. Een Duitse commandant vroeg: 'Wo ist der Lehrer?'. Wat had het te betekenen dat de gordijnen precies dicht gingen terwijl de Duitsers langs kwamen? De situatie was erg spannend want deze jonge leraar had de leeftijd om te werk gesteld te worden. De meisjes schrokken erg, want ze waren bang dat hun leraar door hun toedoen nu opgepakt werd. Na enige uitleg moest alle vitrage weer open en gingen de Duitse soldaten weer weg. Gelukkig is dit voorval met een sisser afgelopen.

Kinderfietsje

Dita herinnerde zich nog dat ze in de hongerwinter naar school moest vanuit Bloemendaal naar Aerdenhout met de fiets. Dan was ze soms bang. Haar eigen MMS-school was gesloten, maar een van de ouders in Aardenhout had een groot huis waarin sommige lessen werden voortgezet. Zij ging in haar eentje de lange Elswoutslaan af op het fietsje van haar drie jaar jongere zus Rietje. Ze gebruikte expres daarvoor een kinderfietsje omdat die minder gewild waren om gevorderd te worden door de Duitsers. Toen ze in de buurt was van Overveen fluisterden mensen hardop 'omkeren, fietsen razzia, fietsen razzia'. Omdat Dita haar fietsje absoluut niet kwijt wilde is ze de hele weg weer naar huis terug gefietst. Zo had ze die dag haar les moeten missen en ze kon niemand waarschuwen dat ze niet kwam want er was geen telefoon.

Verboden voor Joden

Bij de ingangen van het Bloemendaalse bos waren bordjes geplaatst 'verboden voor Joden'. Dita ging met de fiets naar een vriendinnetje en om daar te komen fietste ze door het Bloemdaalse bos. Op een keer was op het bordje bij de Mollaan een dooie poes gehangen. Dat vond ze zo'n vreselijk zicht, maar ze is met kloppend hart toen doorgereden.

Leraren:

Dita heeft les gehad van de volgende leraren:

De heer Bouke Postma Nederlands en kunstgeschiedenis

De heer de Bock, sportleraar

De heer Holthuis, Wiskunde en mechanica

De heer Otto

Mw. Matthieu, Engels

Juffrouw Bal, Frans

Juffrouw de Vries, Duits
Juffrouw Steins, Directrice en gaf ook Frans
Mevrouw Jansen
Mevrouw Smit, wiskunde

Eén van haar klasgenoten was Mies Bouwman. In 1948 kreeg Dita haar diploma en ging daarna naar de opleiding voor Kinderverzorging en Opvoeding in Amsterdam (Akte N20).

Dita van Rhijn-de Borst, leerling MMS 't Kopje 1943-1948